

Tarihe baktığımızda her çağda kadınların kendilerine dayatılan cinsiyet rolleri gereği geri plana atıldığını görmekteyiz. Bu sebepten olsa gerek her alanda olduğu gibi felsefede de neredeyse hiç kadın filozof ismi duyuyoruz. Oysa tarihe baktığımızda özellikle kendi hakları konusunda yaptıkları çalışmalarla felsefeye dokunan çok kadın var.

Bizim bu projedeki amacımız, sırf kadın oldukları için çoğu eseri günümüze dahi gelemeyen bu kadınlara hak ettikleri değeri daha da geç olmadan vermek, bilim ve felsefe tarihine olan yadsınamayacak katkılarını araştırmak ve incelemektir.



BENİ TARA

İçeriğimiz hakkında detaylı bilgiye erişmek için QR'yi tarayın.



ARNAVUTKÖY KORKMAZ
YİĞİT ANADOLU LİSESİ

FELSEFEYE DOKUNAN KADINLAR



Zehra ASLAN
Zeynep Ceren DEMİR



Krotonlu Theano (M.Ö 600) Antik Çağ'ın bilinen ilk kadın filozofu olup

evrenin sayılardan kurulu olduğunu öne sürmüş, matematik ve müziğe önem vermiş, ayrıca reenkarnasyon öğretisini savunmuştur

“Duyduğuma göre birçok Yunanlı, Pythagoras'ın bütün şeylerin sayıdan ortaya çıktığını iddia ettiğini sanıyormuş. Bu iddiada bir sorun var Var olmayan şeyler nasıl varlık olarak kavranabilir? Oysa Pythagoras'ın demek istediği, her şeyin sayıdan ortaya çıktığı değil, sayıyla uyum içinde olduğudur: Sayı her şeyin ilk düzenidir ve düzenin 1'e, 2'ye ve bütün izleyenlere taksim edilmesi suretiyle sayılan şeylere karşılık gelebilir” -Dindarlık Üstüne



Bingenli Hildegard (1081-1179) Orta Çağ Avrupası'nda hislerini ve kendi iç dünyasını yazıya döken ilk kadın olarak anılan,

aynı zamanda kutsal kitabın tefsiri rini yapan ilk kadın olan Hildegard, mistisizmin de kurucusu kabul edilmiştir. Ruh bedene can verir, öyle ki etkili olabilmek için bedenine ruha, fakat ruhun da bedene ihtiyacı vardır.

Dünya tanrı tarafıdan tutulan bir tekerlektir. Ortasında insan durur; iyi ile kötü arasında seçim durmaktadır, kendi yaşamından ve tarihin seyrinden sorumludur.

-Scivias (Yolları Bil)

İnsan toza dönüşe de sonradan yeniden dirileceği için her zaman var olmaya devam edecek yaptığı iyi işler onu yüceltecek, kötü işlerse utandıracaktır. -Yararlı Yaşam Üstüne



Clara Zetkin (1857-1933) Alman Marksist siyaset teorisyeni, düşünür, devrimci sosyalist, kadın hakları savunucusu ve aktivistti olup 1911

yılında “Kadınlar Günü”nü ilk kez düzenleyen kişidir. “Yaşamın olduğu yerde savaşmak istiyorum.”



Marie Le Jars de Gourney (1565-16459) Dilin önemi üzerine yaptığı araştırmalarla dikkat çekmiş, erkek ve kadının ruhen eşit olduğunu savunmuş ve böylece feminizmin Rönesansla birlikte tarihe ilk adımını atmasını sağlamıştır. Teori ve pratiği birleştirdiği yazılarında toplumsal sistem eleştirilerine de yer vermiştir.

“Ayrıca insan ne erkektir ne dişi. Cinsiyetin farklı olmasının amacı cinse özgü biçim farkını oluşturmak olmayıp yalnızca üremeye yarar. Tek tözel karakteristik usa sahip ruhtur... Kadın ve erkek birdir. Eğer erkek kadından daha iyiyse, o zaman kadın da aynı şekilde erkekten daha iyidir.” -Kadınlarla Erkeklerin Eşitliği Üzerine



Margaret Cavendish- Scientific Ladies (1623-1673) Madde dediğimiz kavramın durağan değil aksine canlı olup zekâ, zihin ve insan ile birlikte doğaya

ait olduğunu savunmuş; insanın madde üzerinde yaptırım gücü olmadığını, aksine birer bütünün parçaları olduğu düşüncesiyle insanın kendini en üstün varlık olarak görmemesini ve doğa üzerinde egemen olmaya çalışmaması gerektiğini söylemiştir. -Grounds of Natural Philosophy

Ayrıca kendisinin ilk hayvan hakları savunucusu ve hayvanlar üzerinde yapılan deneylere ilk karşı çıkan kişi olduğu öne sürülmektedir. -The Hunting On The Hare



Rahel Varnhagen (1771-1833) Özgür düşüncenin tüm toplumsal etkenlerden bağımsız olarak gelişmesi ve gerçeği arama noktasında korkulmaması gerektiğini düşünmüş; insanın kavranamaz bir varlık olduğundan sorularla var olup hissiyata sahip olduğundan, hissiyatınsa insanın içinde var olduğundan söz etmiştir. “Her şey bizzat düşünmeye bağlıdır.”

“Sonuçta insanın bir sorudan başka bir şey olmadığını söylemek isterim.”



Bedia Akarsu (1921-2016) Türkiye'nin en önemli kadın filozoflarından biri olup aynı zamanda akademisyen olan Bedia Akarsu, daha

çok kültür, dil ve ahlak felsefeleri ile ilgilenmiş, Felsefe bölümü başkanlığı yapmış ve aynı zamanda felsefi terimlerin Türkçeleştirilmesi için çalışmıştır.



Ioanna Kuçuradi (1936-) Türkiye'de yaşayan bir Rum olan Ioanna Kuçuradi günümüzün en eğerli isimlerinden biridir. Özellikle insan hakları, insan felsefesi, etik gibi konulara önem verip bu

konularda çalışma yürütmektedir. Öte yandan Kuçuradi, UNESCO Felsefe ve İnsan Hakları Kürsüsü'nün başkanı hem de İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin müdürüdür. Kendisi şu anda Maltepe Üniversitesinde dersler vermektedir.



Leonore Kühn (1878-1955) Metafizik kuşkuyla yaklaşan ve 'Ben' kavramını sorgulayan bir düşünür olup felsefesinde, birey ve değer

arasındaki ilişki ön planda tutan ve estetik özerklik üzerine de çalışma yapmış; ayrıca bu alanda Değerlerin Özerkliği adlı bir kitap yazmıştır.



Hannah Arendt (1906-1975) Bir yahudi olup Nazilerden kaçarak ABD'ye yerleşen ve felsefe eğitimi alması ile çoğu kişinin kendisini

filozof olarak görmesine karşın kendisini 'siyaset kuramcısı' olarak görmüş, çalışmaları otoriterlik totalitarizm ve kötülük gibi konular üzerinde yoğunlaşmıştır. “İnsan zorunluluğa neden maruz kaldığını bilemediği takdirde özgür olamaz ve kendisini zorunluluktan kurtarmaya çalışması da onu hiçbir zaman özgür kılmaz.”